

# STINA JIRDELL

## Pressrelease

Singel-  
släpp  
10/12

## I dödens skugga finns ett levande hopp



**Stina Jirdell släpper sin första singel som soloartist den 10 december 2021. *Går inte Du* är en soulinfluerad poplåt där Stina funderar över vad som är viktigast i livet. Hittills har hennes musik mest kommit till användning i kör- och församlingssammanhang, men då ett cancerbesked våren 2020 ställde livet på ända, bestämde sig Stina för att göra något med sångerna bara ett fåtal tidigare hade fått höra.**

- När helt plötsligt döden kanske lurade bakom hörnet, började jag fundera väldigt mycket på vad mitt liv lämnar efter sig om jag inte skulle få vara kvar här, säger Stina. Jag har fått så mycket som jag ännu inte haft möjlighet att ge vidare, fortsätter hon.

- Inte tyckte jag att jag hade mycket att komma med, men liksom Mose hade staven i sin hand, upplevde jag att Gud lagt musiken i min.

Mose är också en referenspunkt i låten som släpps där texten bygger på sammanhanget från 2 Mos 33. Gud talar om för Mose att Han inte tänker gå med Israels folk in i löfteslandet utan istället skicka en ängel framför dem, varpå Mose responderar: Om inte Du, Gud, går med, så låt oss inte gå alls.

Guds närvaro var viktigare än att nå deras livs dröm. Gemenskapen mer värdefull än slutmålet. Sången målar även en bild vad Gud betyder här och nu - att han är lika viktig som luften vi andas. Att det är i hans närhet, i evighetens perspektiv, vi finner verklig frihet.

Singeln som släpps är den första i en rad ännu inte utgivna sånger. De 12 bästa låtarna, skrivna under en dryg 20-årsperiod, är utvalda med omsorg av Stina och hennes producent Joakim Styrén. Så småningom kommer fullängdsalbumet *Under Dina vingar* med alla sångerna.

Märkligt nog är *Går inte Du* både en av de äldsta och samtidigt den nyaste av kommande sånger. Den innehöll enbart en vers och en refräng förra sommaren när arbetet påbörjades med att göra guidespår till musikerna. För att ge den mer dynamik, kompletterades den med en alternativ melodi, mer text och en helt ny låtdel, samtidigt som allt det ursprungliga också finns kvar. Medverkar, både på denna och övriga låtar, gör eminenta musiker främst från västkusten, men även från Norge.

- Under behandling och sjukskrivning, har skivprojektet varit något att hålla sig sysselsatt med i tankarna och något som känts meningsfullt att få göra, menar Stina. Hon har också uppskattat att få formulera sig

mer och mer i skrift.

- Jag känner sällan att jag har så mycket att bidra med i spontana samtal, men när jag får tid att tänka och hitta rätt ord, finns det plötsligt massor jag vill få sagt, skrattar hon.

Detta låter sig ta form i sociala medier, en blogg och en andaktsserie.

Hon beskriver den trygghet som tron ger som en ovärderlig grund att stå på och menar att den burit henne genom hela cancerresan.

- Jesus är mitt levande hopp, säger hon, jag lever om jag än dör, för mitt liv är i Honom.

Med låten *Går inte Du* önskar hon väcka en längtan hos lyssnaren. En längtan efter just hoppet som växer i vandrigen med Gud.

- Det är bara där, i den nära gemenskapen med Gud, alla trons skatter finns att hämta. Det är där jag kan vila mitt i livets utmaningar, trygg i att det finns en hand som tar min, som bär när jag inte orkar och som leder bara jag vill följa. Hur skulle jag överleva i denna trasiga värld, utan det hopp tron ger och utan att få gå med Gud? avslutar Stina.

Eller som hon sjunger i sången: *Går inte Du, går inte jag Utan Dig blir vägen vag*

Ute 10/12

### **Korta fakta**

Stina Jirdell, 43 år, bor i Stenungsund med man och två pojkar på 10 och 12 år. Älskar allt som är vackert. Färger. Former. Rörelser. Toner. Ord. Kärlek. Blir glad av att vara kreativ och skapande, främst musikaliskt, men kan gälla nästan alla områden. Finner mycket inspiration i Bibeln både för livet och för skapandet. Kan bli lyrisk över en mogen mango eller riktigt god mörk choklad. Njuter av att få krypa ner i en renbäddad säng och av vackra blombuketter.

Uppvuxen i Kenya & Tanzania, men när familjen varit i Sverige, bodde de i Bankeryd. De senaste dryga 20 åren har hon däremot tillbringat på västkusten, främst på Tjörn. Utbildad musik- och engelskalärare. De sista åren

jobbat enbart med engelska på högstadiet och innan dess på Kulturskolan på Tjörn som sångpedagog, med avbrott som dagmamma tre år när barnen var små.

Började skriva musik under gymnasiet. Har sedan dess skrivit ett 80-tal sånger registrerade hos STIM plus otaliga fraser och melodier inspelade på kassetband och mobiltelefon.

Lovsångsledare i Pingstkyrkan Kristet Center Väst i Stenungsund, som gett ut en live lovsångsskiva 2008 där hon är låtskrivare på majoriteten sånger.

Skrivit en fullängdsmusikal, ett körverk och en julföreställning för kör tillsammans med Catherine Berntsson för den ekumeniska kören Concor. (Livsvilja, Livsrum samt A King is Born)

### **Medverkande musiker**

Trummor: Peder Jonsson  
Bas: Lewi Bergrud  
Gitarrer: Mats Johansson  
Orgel: Iver Olav Erstad  
Percussion: Johan Klingberg  
Programmering: Joakim Styrén  
Kör: Camilla Färdigh/Stina Jirdell  
Mixning & mastring: Joakim Styrén  
Producent: Joakim Styrén

[www.stinajirdell.se](http://www.stinajirdell.se)

[Instagram](#)

[Facebook](#)

[Youtube](#)

[Spotify](#)